

GESCHIEDENISBOEK TUINWIJK

Onze eerste nieuwsbrief

'Hoe gaat het toch met het geschiedenisboek?' We hoorden de vraag al een paar keer in de buurt. En terecht! Na de presentatie van onze plannen en de voorintekening tijdens de Lentemarkt (14 april) en het Zomerfeest (30 juni) bleef het stil... Toch hebben we niet stilgezeten. Na de zomervakantie heeft de werkgroep de werkzaamheden weer opgepakt. Met deze nieuwsbrief houden we u de komende tijd graag op de hoogte van onze vorderingen.

De Werkgroep Geschiedenisboek:

Erik Jan Bennema, Derk Jaap Bessem, Siemon Bult, Fronique Oosterhof, Marieke van der Vliet



Stand van zaken

Een deel van de werkgroep Geschiedenisboek Tuinwijk was het afgelopen voorjaar erg druk met de voorbereidingen van het zomerfeest op 30 juni. Daarom hebben we een nieuw tijdspad moeten uitzetten. Er zijn twee schrijfrondes: dit najaar en de eerste maanden van 2013. Vervolgens is het tijd voor redactie, opmaak, drukken en binden. De officiële presentatie van het boek vindt plaats op - wederom! - **30 juni 2013**.

Inmiddels is de financiering voor het boek bijna rond. Een deel van de inkomsten komt uit de verkoop van het boek. Het aantal voorintekeningen nadert de 100! Daarnaast hebben we toezeggingen voor financiële steun van het Wijkteam Nieuw Lokaal Akkoord en het J.B. Scholtenfonds. We zoeken nog een of twee geschikte sponsors. Suggesties zijn welkom!

'Aandacht voor de verhalen van bewoners'

INTERVIEW MET **ERIK JAN BENNEMA**,
EEN VAN DE AUTEURS



Erik Jan Bennema, een echte Tuinwijker?

Ik woon al bijna de helft van mijn leven in de Tuinwijk. Ik ben 36 jaar geleden geboren in Uithuizen. In 1996 – ik was toen student geschiedenis – verhuisde ik naar een kamer aan de Vindicatstraat. Ik beschouw mezelf inmiddels als een echte Tuinwijker. Met de bewoners van de straat heb ik altijd veel contact gehad. Ik vind het leuk om naar hun verhalen te luisteren. Zeker voor de renovatie in 2007 woonden er nog veel oude mensen die prachtig konden vertellen over hoe het hier vroeger was. Zo woonden er tot in de jaren zestig van de vorige eeuw wel gezinnen van 10 mensen in een bovenwoning die ik nu alleen bewoon. Ook bijzonder waren de verwantschapsrelaties hier in de buurt. Veel mensen vonden hun partner binnen de wijk, soms zelfs in dezelfde straat. Na de renovatie zijn veel oud-bewoners vertrokken. Toch komen er nog regelmatig oud-bewoners kijken naar de plek waar ze vroeger hebben gewoond.

Dus het was niet moeilijk om jou bij het geschiedenisboek te betrekken?

Niet echt! Na mijn studie geschiedenis heb ik rechten gestudeerd; mijn werk bestaat nu aan het geven van juridisch advies op het gebied van pachtrecht. Maar mijn historische belangstelling, met name voor de provincie Groningen, is altijd gebleven. Toen Derk Jaap Bessem me ooit een folder over de geschiedenis van de Tuinwijk gaf, realiseerde ik me dat ik deze hobby wel eens op een leuke manier zou kunnen botvieren.

Op zoek naar foto's en filmpjes

De werkgroep is op zoek naar beeldmateriaal van de volgende periodes en gebeurtenissen:

- De Tweede Wereldoorlog (Duitse soldaten in de Moesstraat), 1940-45
- De renovatie van de Radijsstraat Zuidzijde, 1974-75
- De eerste peuterspeelzaal, De Tuinkabouter, 1975
- Het tijdelijke buurthuis, in een bovenwoning aan de Concordiastraat 75^a, 1978-79
- De renovaties in de Concordiabuurt, 1978-80

Heeft u hiervan foto's of zelfs filmpjes? Laat het ons weten. Wij behandelen het materiaal uiteraard zeer zorgvuldig.

'Zegt 't voort! Zegt 't voort!'

Kent u mensen met interesse voor de geschiedenis van de Tuinwijk? Stuur deze nieuwsbrief dan aan hen door. Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor het geschiedenisboek door een mail te sturen naar tuinwijkmanifestatie@gmail.com. Zij ontvangen vervolgens automatisch de nieuwsbrief. Een exemplaar van het boek kost €5,- (te betalen bij aflevering).

Wat wordt jouw aandeel in het boek?

Ik neem het eerste en het laatste gedeelte van het boek voor mijn rekening. Het eerste deel besteedt aandacht aan de woonsituatie in Groningen in het begin van de 20e eeuw. Het gaat bijvoorbeeld over de invoering van de woningwet en de stedenbouwkundige opzet van de Tuinwijk. In het laatste deel staan de ontwikkelingen rond de renovaties centraal. Als historicus heb ik een redelijk goed beeld van de maatschappelijke ontwikkelingen die zich in de vorige eeuw hebben voorgedaan. Op dat punt lever ik graag een bijdrage. De andere auteurs weten weer meer van de lokale geschiedenis en van politiek en bestuur. Zo kunnen we elkaar als auteurs mooi versterken.

Hoe komen jullie aan informatie?

Er is natuurlijk al wel het een en ander geschreven over de Tuinwijk. In de bestaande geschiedenisboeken zijn de ervaringen en belevenissen van de bewoners echter onderbelicht gebleven. Ons boek moet een levendige geschiedenis van de Tuinwijk worden; we hopen dan ook veel gebruik te kunnen maken van de verhalen van (oud)bewoners en andere betrokkenen. Die komen soms zomaar op ons pad. Tijdens de Tuinwijkmanifestatie op 30 juni jongstleden meldden zich bijvoorbeeld een oud-opbouwwerkster en twee leden van muziekcorps Avanti, die hier gewoond hadden. Ik houd me dus aanbevolen!